

Nieuwsbrief 010Veteranen



HERDENKEN
VERBINDT ONS

Het bestuur van Stichting 010Veteranen nodigt je van harte uit om op **4 mei** een herdenking bij te wonen in jouw eigen buurt.

4 MEI
DODENHERDENKING
We vergeten niet

010 VETERANEN | VERBINDT, VERSTERKT, VERDEDIGT

**OP 4 MEI HANG
IK DE VLAG
HALFSTOK**



**OP 5 MEI HANG
IK DE VLAG
UIT**



Kom proeven van de vrijheid op 11 mei!

Vanaf **zeven uur** 's avonds staat tijdens de veteranenavond de vrijheidssoup voor u klaar. Alle bezoekers kunnen er gratis van genieten, zolang de voorraad strekt. Laat deze kans niet schieten en kom langs voor een hartverwarmend bord soup, vol symboliek en respect voor hen die ons vrijheid schonken.

Wees op tijd, want op is op.



LET OP er is geen veteranenavond maandag 4 mei

Ken je iemand die de e-mail nieuwsbrief nog niet ontvangt? Stuur hem dan door! Aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen naar:

aanmelden@010veteranen

De komende veteranenavond wordt gehouden op:

Maandag 11 mei 2026 van
19:00 tot 22:30 bij **Pompgebouw De Esch**
Rijnwaterstraat 11, 3063 HC Rotterdam
Voor meer informatie mail: info@010veteranen.nl

Nieuwsbrief **010Veteranen**

Verordening Rotterdamse veteranen aangenomen.

Op 26 februari 2026 heeft de gemeenteraad van Rotterdam met 100 procent van de stemmen de Verordening Rotterdamse Veteranen vastgesteld. Dit markeert een belangrijke stap in het gemeentelijke veteranenbeleid, waarin erkenning, waardering en ondersteuning centraal staan.

De verordening regelt dat veteranen en hun naasten voortaan beter worden ondersteund. Zo komt er een jaarlijkse Rotterdamse veteranendag en wordt een centraal gemeentelijk wit anjerperk aangewezen. Daarnaast wordt de veteranenvlag op specifieke momenten en locaties gehesen, waaronder op de veteranendag zelf.

Aan dit initiatief is actief bijgedragen door Marike Abrahamse. Met haar Initiatiefvoorstel (Er)ken de Rotterdamse Veteraan, en met ondersteuning van Stichting 010Veteranen, wist zij het onderwerp op de agenda van het Rotterdamse gemeentebestuur te krijgen. De uiteindelijke verordening is het resultaat van die inzet.

De volledige tekst van de Verordening Rotterdamse Veteranen is te vinden op de officiële overheidswebsite via de volgende link:

<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR758213>

Gesprek veteranen ombudsman met stichting 010Veteranen.

Op donderdag 16 april ontving het bestuur van stichting 010Veteranen een delegatie van de veteranenombudsman. Het gesprek verliep goed en constructief, waarbij de ombudsman vooral aan het polsen was voor de aankomende Provincietour en voor de manier waarop gemeenten omgaan met het rapport 'Gemeente, ken uw veteraan!'. Tijdens het bezoek toonde de delegatie zich onder de indruk van de inzet en energie die het Bestuur van 010Veteranen dagelijks steken in hun werk.

Beide partijen deelden met elkaar de vreugde over de positieve ontwikkeling in de samenwerking met de gemeente Rotterdam. De ombudsman was daarnaast zeer tevreden over het feit dat de Verordening Rotterdamse Veteranen een feit is geworden en dat deze verordening in de laatste raadsvergadering van het vorige gemeentebestuur met honderd procent van de stemmen is aangenomen.

Zij hoopte dat deze voortgang uiteindelijk leidt tot de verwezenlijking van een langgekoesterde wens van de stichting, het beschikbaar krijgen van een eigen locatie voor en door Rotterdamse veteranen en enige financiële hulp krijgen.



Nieuwsbrief 010Veteranen

Nominaties Witte Anjer Prijs 2026 bekend.

Alle Commissarissen van de Koning hebben op verzoek van het Nationaal Comité Veteranendag vanuit het hele land twee voordrachten gedaan namens hun provincie. Deze 24 genomineerden maken op donderdag 11 juni tijdens een feestelijke uitreiking in Den Haag kans op de Witte Anjer Prijs 2026.

Wouter Kolff, Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, heeft André Drost en Josje Jens, van Stichting 010Veteranen, en Guusje van Wezel, ons allen ook bekend, genomineerd voor de Witte Anjer Prijs 2026. De hoop is dat de prijs dit jaar in Zuid-Holland valt ;-)

André en Josje laten weten zeer vereerd te zijn met de nominatie. Zij zijn trots op het werk dat zij kunnen doen voor veteranen en hun naasten, het thuisfront.

Josje is dochter van een beroepsmilitair die als Kapitein der Mariniers werd uitgezonden naar Nieuw-Guinea. André is dienstplichtig Libanon-veteraan. Beide militairen zijn niet ongeschonden teruggekeerd van uitzending. Uit eigen ervaring weten zij wat het betekent wanneer het thuisfront niet of onvoldoende geïnformeerd wordt. De onzekerheid en wanhoop van en richting de veteraan kunnen flinke consequenties hebben voor het gezin, zelfs jaren na dato.

Guusje zegt op haar Facebook dat ze haar vrijwilligerswerk met heel haar hart doet voor veteranen en leden van Ex-act KM, vooral omdat ze er wil zijn voor anderen, ook voor wie in moeilijkere tijden voorgingen. Ze benadrukt het belang van het thuisfront als het kloppend hart.

Het is goed dat het thuisfront nu in de picture staat. De Witte Anjer Prijs, uitgereikt door het Nationaal Comité Veteranendag, staat dit jaar in het teken van het thuisfront. De prijs is bedoeld voor personen die op eigen wijze bijdragen aan het welzijn van veteranen en hun directe omgeving.

Het is de bedoeling dat er een winnaar valt. Maar wie er ook wint, of het nu André en Josje zijn, of Guusje, of een van de andere tweeëntwintig helden, één ding is duidelijk: het thuisfront staat eindelijk in de picture.



010 Veteranen aanwezig bij herdenking Operatie Manna.

Op woensdag 29 april 2026 (vandaag) was het precies 81 jaar geleden dat Operatie Manna van start ging. Hoewel 2026 geen "kroonjaar" is zoals de grote 80-jarige herdenking in 2025, wordt deze historische reddingsactie jaarlijks herdacht.

Zoals gebruikelijk gaven ook dit jaar een aantal 010 veteranen acte de préséance tijdens de herdenking bij het Manna/Chowhound monument op de geluidswal aan de Meerum Terwogtweg in Nieuw Terbregge (Rotterdam). De ceremonie vond plaats tussen 14:30 en 15:10 uur en bestond uit een toespraak en het in top hijsen van de Nederlandse vlag.

De belangrijkste nationale herdenking vindt traditiegetrouw plaats in Rotterdam, de stad waar de eerste voedseldroppingen boven vliegveld Waalhaven en Park Zestienhoven plaatsvonden.

Tijdens Operatie Manna wierpen geallieerde bommenwerpers tussen 29 april en 8 mei 1945 meer dan 11.000 ton aan voedsel af boven het nog bezette West-Nederland om de hongersnood te bestrijden. Dit gebeurde na afspraken met de Duitse bezetter, het zogenaamde Akkoord van Achterveld, waarbij de vliegtuigen laag over de steden vlogen zonder te worden beschoten.



Nieuwsbrief 010Veteranen

Rijdende YPR-765 voor Rotterdamse veteraan Noël Daalman.

Vanwege zijn ziekte ALS kon Noël niet aanwezig zijn op een grote reünie in Oirschot (bij Eindhoven) op vrijdag 10 april jl. Dat was voor hem een "dikke baal". Stoere verhalen delen met zijn maten over de tijd in Bosnië, dertig jaar geleden, onder het genot van een biertje was er dus niet bij voor hem.

Al tijdens die reünie werden de eerste tekenen al duidelijk dat er iets op komst was. Een filmpje op Facebook versnelde het geheel. In tijd van nog geen 3 dagen was er toestemming om Noël te verrassen met een bezoek van een YPR met een 25 mm kanon erop. Een wapensysteem waarop Noël in zijn tijd in Oirschot en Bosnië boordschutter was.

Woensdagmiddag 22 april was het dan zover. Een trekker oplegger, met daar bovenop de YPR, reed door Rotterdam-Lombardijen. Zo 'n gevaarte was een bezienswaardigheid van de bovenste plank. Het komt niet dagelijks voor dat zo 'n pantservoertuig door de straten van Rotterdam gaat rijden.

Een tweetal van zijn collega-veteranen gingen naar het verpleeghuis "de Twee Bruggen" waar Noël al een aantal jaren op een goede manier wordt verzorgd. Onder wat valse voorwendselen werd hij naar beneden gebracht. Daar aangekomen hoorde hij het als muziek in zijn oren klinkende geluid wat Noël vele malen had gehoord tijdens zijn tijd bij Landmacht. Tot zijn nog grotere verbazing zag hij dat zijn zoon en broer boven op de YPR plaats hadden genomen. De verrassing was compleet.

Wat volgde was een geweldig uurtje voor o.a. bewoners en personeel van het verpleeghuis, de zoon en broer van Noël, medeveteranen uit zijn eenheid van 30 jaar geleden, medeveteranen van de stichting 010Veteranen, pers en een aantal kinderen uit de buurt.

Het was geweldig om te zien dat de inzet en toewijding van diverse mensen kan leiden tot zo iets heel moois voor een collega veteraan.

De foto's bij dit artikel zijn van onze medeveteraan Henk (c) NCO Photography.

door Martin Faas





BRIEF van BEREND !

Goeie dag, volk

Wat moet zo'n man ook wat aanhoren, ik bedoel de minister. Ik moes weer rijden en dacht 'k moet maar weer in de buurt blijven en een beetje meeluisteren ja, dan horen jullie ook nog eens wat anders. Nou is dat toch een verrekte hoge en 't was voor 't eerst da'k'n minister zag. Bij ons in 't dorp komt zulk volk niet en zo zie je in Libanon nog es wat. Eenvoudige man, von ik, gewoon, geen kale kak en hij kon goed tegen een geintje, beter as veel hogen bij ons. Zo was e in 'n tent aan 't praten met 'n paar jongens en zeg ineens: hé jij bent zeker 'n tukker? Verdomme zeg die vent kun je dat dan haren. Geef niks zeg de minister, ik ben d'r ook een want 'k kom van Deventer. Zukse kleine dingen merkte hij toch ook op en dat verwacht je eigenlijk niet van zo'n man. Nou hoor je dat aan tukkers altijd vin ik, noordelingen lang niet zo ja. En dan ging 't vanzelf weer over 't eten, hagelslag en pindakaas en dat 't warme eten niet te vreten was. Mooi is dat dat de een zeg dat e de aardappels niet door de strot kan krijgen en de ander geen rijst of spruiten of zo. Nou kan d'r geen kok tippen aan de kookkunst van Berendien, maar ja as die tegenover mij zit te eten dan kan 'k er wel raww in bijten. Ja, in de wortels dan hé. Bij een andere club ging 't over seks in de films en daar ben 'k 't helemaal mee eens. As 'k hier nog drie maand zit zou 'k haast vergeten waar 't moedervlekje zit man. Ze hoeven ons in Nederland toch niet te betuttelen, wel. We kunnen best op ons zelf passen en as je wat wilt doe je 't toch wel en daar hoeft geen een z'n neus tussen te steken. Waar zo'n man ook wel doodmisselijk van kan worden is van joernalisten van 't krant en radio en tv en zo. Hij kan geen woord zeggen of ze staan d'r bij te schrijven of met zo'n toeter voor de mond te houden. As ze het mij flikten sloeg ik ze vast 'n keer dat ding voor de bek weg maar ja dat kan vanzelf niet. Jongens van 'Dubbel Vier' doen d'r ook aan mee, maar ja as je wat vertellen wil aan 'n ander moet je d'r vanzelf wel bij zijn en ik was d'r ja ook ja. En wat ik 't mooiste von was die ene vent. Minister vroeg of ze nou nog wat te vertellen hadden na 'n gesprek. Toen sei d'r een: ja, 'k wou eigenlijk nog wel wat zeggen maar 'k weet niet wat. Toen zeg Scholten (zo heet e ja) 't kan nou nog en je kan 't beter recht uit zeggen nou de grote baas d'r is dan achter z'n rug. Och zeg die vent 't schiet me wel weer te binnen later maar dan schrijf ik wel even een brief. Helemaal slag van 't lachen waren ze toen d'r een sei: minister zal 't wel druk hebben en daarom nou even 'n lekker reisje naar Libanon zeker. Nou maar daar kon e best tegen want hij zat krom van 't lachen op z'n kruk. En zo hoort dat, of niet dan!

Hoi, Berend



door Martin Faas

Nieuwsbrief 010Veteranen

Het nieuwe draaginsigne MOD.

Binnen de veteranenwereld is erkenning belangrijk. Daarom is er het nieuwe Draaginsigne Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (MOD) ontwikkeld: een zichtbaar teken van waardering voor militairen en veteranen die schade hebben opgelopen door hun dienst.

Het insigne is bedoeld voor militairen en veteranen met lichamelijke of psychische schade, of die nu tijdens uitzending of buiten gevechtssituaties is ontstaan. De tekst op het insigne luidt: *Serviendo Laesus* – gewond geraakt door te dienen.

Met dit insigne krijgt een groep militairen en veteranen erkenning voor lichamelijke en/of psychische schade. Schade die soms minder zichtbaar is, maar wel degelijk grote en blijvende gevolgen voor de veteraan en zijn/haar omgeving heeft.



Komt u in aanmerking voor dit insigne?
Aanvragen en meer informatie zijn verkrijgbaar via:
het Nederlands Veteraneninstituut.

AGENDA

mei 2026

ma di wo do vr za zo

				1	2	3
4 1	5 2	6	7	8	9	10
11 3	12	13	14 4	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27 5	28	29	30	31

1. Maandag 4 mei 2026
Dodenherdenking.
2. Dinsdag 5 mei 2026
Bevrijdingsdag.
3. Maandag 11 mei 2026
Veteranenavond 010Veteranen, Pompgebouw De Esch, Rijnwaterstraat 11, 3063 HC Rotterdam.
4. Donderdag 14 mei 2026
Herdenking bombardement Rotterdam.
5. 27 mei 2026
Publicatie nieuwsbrief 5.

Hé Veteraan "veteranen maatje nodig" of "veteranen maatje willen zijn"?

Wij zijn het aanspreekpunt indien je graag een veteranen Buddy zou willen hebben, een buddy is een veteranen maatje waarmee je dingen kunt bespreken of waar je gewoon eens lekker mee kunt kletsen buiten de veteranenavonden om, je kunt natuurlijk ook samen dingen ondernemen. Kom langs of kijk op de site voor meer informatie. Wil jij een buddy zijn voor iemand anders, meld je dan ook aan.

Voor meer informatie kijk op de site of bel 0630609510

Samen maken we onze veteranengemeenschap sterker!



Volg ons ook op Facebook en Instagram
<https://www.facebook.com/010Veteranen/>
<https://www.instagram.com/stichting010veteranen/>



De inhoud van deze nieuwsbrief wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De redactie aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De redactie van deze nieuwsbrief is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de in de nieuwsbrief aangeboden informatie.